

## **Schrijver: Else Daelemans (Boekendorp juli 2019)**



'SOMS HEEFT EEN MENS EEN VERHAAL NODIG.  
NIET VOOR HET SLAPENGAAN, NEE, DAT NIET.  
SOMS HEEFT EEN MENS EEN VERHAAL NODIG  
OM WAKKER TE WORDEN.

EN LAAT DIT NU ZO EEN VERHAAL ZIJN.'

UIT: *HET BOEK VAN ALLES*, DEEL 1 – *IK*,

Elisabeth Vertonghen is zich ervan bewust dat haar huwelijk en haar baan niet kloppen. Meer nog: ze ervaart hoe er in haar leven maar heel weinig is wat klopt. En aangezien zij zelf niet geneigd is om wakker te worden, stuurt de Kosmos haar een prins. Eentje die haar niet kust. De pijn die hij daardoor aanraakt, wekt Elisabeths niet te stuiten drang naar Leven. En laat dat laatste nu exact zijn waarvoor zij gekomen is.

'Dat is toeval', zegt de prins.

'Zoals alles in het leven', antwoordt Elisabeth.

*Het Boek van Alles* is een reeks over tweelingzielen, over zoeken en loslaten, over vreugde en verdriet en over een missie. Boven alles vertelt ze een verhaal over de Liefde, de onuitputtelijke en magische kracht van de Liefde.

*Ik* is het eerste deel en de debuutroman van Else Daelemans.